



### Δραστηριότητες

Να παρατηρήσεις προσεκτικά την παραπάνω γελοιογραφία. Διευκρινίζεται ότι η πινακίδα που είναι καρφωμένη στο έδαφος γράφει « Καλώς ήρθατε στα δάση του Αμαζονίου », η δε φράση που έχει ειπωθεί στο διαστημόπλοιο είναι "Ηλίθιος πλανήτης... ". Στη συνέχεια να απαντήσεις στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Είδες σε κάποιο περιοδικό την παραπάνω γελοιογραφία και επειδή σου έκανε εντύπωση, την περιγράφεις σε έναν/μία φίλο/η σου, καθώς περπατάτε προς το σχολείο. Την περιγράφεις μάλιστα αναλυτικά, για να τον βοηθήσεις να τη φανταστεί σωστά, παρότι δεν την έχει δει, ώστε να τη σχολιάσει. Να γράψεις τον σχετικό διάλογο σε περίπου 150 λέξεις.
2. Συμμετέχεις στη συντακτική επιτροπή του μαθητικού περιοδικού του σχολείου σου και αποφασίζετε το επόμενο τεύχος να είναι αφιερωμένο στο περιβάλλον, στοχεύοντας στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση των συμμαθητών/τριών σας. Μεταξύ άλλων θα δημοσιευτούν και γελοιογραφίες που θα σχετίζονται με το θέμα της οικολογικής καταστροφής και κάθε γελοιογραφία θα συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο (σχόλιο 120-150 λέξεων) που θα αναδεικνύει το μήνυμα της γελοιογραφίας. Εσύ έχεις αναλάβει γράψεις το σχόλιο που θα συνοδεύει την παραπάνω γελοιογραφία μαζί με ένα σύντομο τίτλο.

### Ενδεικτικές απαντήσεις

#### 1<sup>η</sup> δραστηριότητα

- Ξέρεις, είδα τις προάλλες σ' ένα περιοδικό μια γελοιογραφία που μου φάνηκε έξυπνη αλλά και λίγο υρίλερ.
- Για λέγε.
- Ήταν ένα τοπίο ξερό, κάτι σαν έρημος. Στο κέντρο της εικόνας έβλεπες μισοθαμμένο ένα αλυσοπρίονο. Τη λαβή του την «κρατούσε» ο σκελετός μιας ανθρώπινης παλάμης, που επίσης ξεπρόβαλλε από την άμμο. Δεξιά υπήρχε μια στραπατσαρισμένη ταμπέλα που έγραφε «Καλώς ήρθατε στα δάση του Αμαζονίου». Και αριστερά, ψηλά στον ουρανό πετούσε ένα διαστημόπλοιο, όπου κάποιος, εξωγήινος προφανώς, έλεγε «Τι ηλίθιοι ήταν οι γήινοι!»
- Πω! Πακέτο!
- Λες τελικά να καταλήξει έτσι η γη;
- Κοίτα, στο χέρι μας είναι. Ούτε θα καταστραφεί, ούτε θα σωθεί από μόνη της.

2<sup>η</sup> δραστηριότητα

Απλώς επιστημονική φαντασία;

Δυστυχώς όχι, δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία, η γελοιογραφία στηρίζεται σε προθλέψεις των επιστημόνων.

Αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος πνεύμονας του πλανήτη, το δάσος του Αμαζονίου υλοτομείται αλόγιστα, το αλυσοπρίονο και οι μπουλντόζες του αφαιρούν χιλιάδες στρέμματα κάθε χρόνο. Άλλα όσο τεράστια κι αν είναι η ζούγκλα αυτή, τα στρέμματά της δεν είναι άπειρα, είναι πεπερασμένου αριθμού, όπως όλα τα πράγματα στην πραγματική ζωή. Συνεπώς, αν το δάσος δεν προστατευθεί, δε όμως αργήσει η μέρα που δεν όμως θα υπάρχει ούτε ένα δέντρο όρθιο. Ποιες όμως είναι οι συνέπειες; Αφενός η ανανέωση του οξυγόνου του πλανήτη θα πληγεί δραματικά και τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα όμως θα υψωθούν επικίνδυνα, εντείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αφετέρου ο Αμαζόνιος κάποια στιγμή θα στερέψει, καθώς δε όμως θα υπάρχει το δάσος που συγκρατεί το νερό της βροχής και τροφοδοτεί τις πηγές του.

Λοιπόν; Εσύ όμως παρακολουθήσεις την καταστροφή αυτή με σταυρωμένα τα χέρια;