



### Δραστηριότητα

Συμμετέχεις σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα του σχολείου σου. Η ομάδα σου αποφάσισε στην εκδήλωση που θα διοργανώσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς να διαβαστούν σύντομα οικολογικά παραμύθια που θα έχετε δημιουργήσει. Ταυτόχρονα θα προβάλλεται σε οθόνη μια εικόνα για κάθε παραμύθι. Έχεις αναλάβει να γράψεις ένα παραμύθι κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του οποίου θα προβάλλεται το παραπάνω σκίτσο. Αφού το παρατηρήσεις προσεκτικά, προσπάθησε να φανταστείς τι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί το στιγμιότυπο που παρουσιάζεται στο σκίτσο. (150-200 λέξεις)

### Ενδεικτική απάντηση

#### Το τελευταίο λουλούδι

Μια φορά κι ένα καιρό, κάμποσα χρόνια μετά από τη σημερινή μέρα αλλά όχι και πάρα πολλά, ζει σε μια πόλη ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος. Είναι πολύ πλούσιος, γιατί έχει ανακαλύψει μια φόρμουλα για ένα πολύ ισχυρό υλικό, τόσο ισχυρό που δεν μπορεί να καταστραφεί ούτε από ατομική βόμβα. Χάρη στην ανακάλυψη της μοναδικής αυτής φόρμουλας, έχει φτιάξει το ένα μετά το άλλο εκατό εργοστάσια, για να παραγάγει αυτό το υλικό.

Βέβαια για να στήσει κάθε φορά το καινούργιο εργοστάσιο βάζει να κόψουν εκατοντάδες δέντρα του δάσους που βρίσκεται κοντά στην πόλη του, για να δημιουργήσει χώρο όπου θα κτίσει το νέο εργοστάσιο. Έτσι, εκεί που υψώνονταν κάποτε κορμοί πανέμορφων δέντρων, τώρα υψώνονται χιλιάδες καμινάδες που μαυρίζουν τον ουρανό αλλά και την ψυχή των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη. Αναρωτιέστε πώς τον έχουν αφήσει οι δασοφύλακες να κάνει κάτι τέτοιο; Ε, ξέρετε τώρα, έχει δωροδοκήσει την εξουσία του τόπου.

Μια μέρα ο εργοστασιάρχης μας βγαίνει μια βόλτα να θαυμάσει τα εργοστάσιά του. Καθώς περπατά, βλέπει να ξεπροβάλλει δίπλα σε μια καμινάδα ένα πανέμορφο λουλούδι. Συνειδητοποιεί ότι έχει πολύ καιρό να δει κάτι τέτοιο. Πλησιάζει, σκύβει και το κόβει, για να στολίσει με αυτό το τεράστιο δρύινο γραφείο του. Ξαφνικά, βλέπει μια πεταλούδα να πετά δίπλα του και να τριγυρνά γύρω από το λουλούδι, προσπαθώντας να καθίσει πάνω του. Υστερα βλέπει να έρχεται κι άλλη κι άλλη και σε λίγο νιώθει περικυκλωμένος. Είναι τόσες πολλές που πια δεν βλέπει μπροστά του. Ενοχλημένος αρχίζει να τρέχει, για να τις αφήσει πίσω του. Αλλά οι πεταλούδες τον ακολουθούν. Γυρνά και βλέπει ένα ολόκληρο σμήνος. Πανικοβλημένος τρέχει ακόμα πιο γρήγορα και κοιτά συνέχεια πίσω του. Έτσι, δεν βλέπει μια τάφρο που έχουν ανοίξει οι μπουλντόζες του για τα θεμέλια του εκατοστού πρώτου

*εργοστασίου του, πέφτει και σπάει το ξερό του το κεφάλι.*

*Αυτός, λοιπόν, δεν έζησε καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα ζήσουμε εμείς καλύτερα.*